

Zijn dagen begonnen meestal met een kop lauwe thee die hij vergat op te drinken omdat hij alweer verdiept raakte in het afstellen van tandwielen, het verbinden van koperen buizen en het testen van glazen bollen waarin een zacht, pulserend licht bleek te zweven alsof er iets levends in opgesloten zat. En hoewel zijn collega's hem al lang als zonderling beschouwden, was er niemand die kon ontkennen dat zijn ideeën een vreemd soort logica bezaten die zich niet zomaar liet wegredeneren.

